



Beste ouders,

Volgende week gaan we op ontdekking in de natuur en gaan we de herfst bewonderen en ontdekken.

Gelieve met uw kleuter laarzen mee te geven in een zak. (tekenen met naam aub)

Deze blijven drie weken op school.



Maandag 2 oktober : We kijken en bespreken de herfstplaat van Jules. Briefje bos invullen en terug meegeven, aub.

Dinsdag 3 oktober : De vriendjes van juf Griet vieren feest. Hip, hip, hoera voor Felix. Hij wordt 3 jaar. We gaan op stap in de natuur en kijken naar de bomen en de blaadjes.



Woensdag 4 oktober : We gaan op stap in de natuur en kijken naar de wolken.



Donderdag 5 oktober : Vandaag is het Save by the bell! Wie thuis een belletje heeft, mag dit meebrengen. (tekenen met naam, aub)

We luister en kijken naar het verhaal: Conrad in Oeganda. We luisteren naar en spelen een spel met onze belletjes.



Vrijdag 6 oktober : Jules heeft pech in het bos. Kunnen wij hem helpen?

VERGEET JE FLUO-VESTJE NIET AAN TE TREKKEN!

MAANDAG 9 OKTOBER VRIJE DAG ! GEEN SCHOOL ! GEEN OPVANG !

DINSDAG 10 OKTOBER GAAN WE NAAR EEN BOS IN DE BUURT VAN DE SCHOOL.

Alvast bedankt ,
Juf Griet en juf Melina